

HOLO: Fjordens Drømmespil

en opera i to dele

Libretto af Ida Marie Hede

Karakteroversigt

80 Fjordbørn

80 Ældre fra Randers

De 4 drømmekarakterer:

Den Sprællende Laks // Sopran

Drømmerhandsken // Mezzosopran

Centerets Bankende Hjerter // Tenor

Det Svajende Ålegræs // Baryton

FØRSTE DEL

Scenarie

Den iltfattige Randers Fjord har oversvømmet centerets gange et ekko af liv begynder at manifestere sig, fjordbørn kommer gående, mens de kakofonisk hvisker og taler:

Fjordbørnene:

Vi er fjordbørn,

Blæksæler og algesild

Spruttemonstre, hjertefisk

Ålspætter og tanggræs

Vi har levet i tusindvis af år

Gemt i slammet

I det våde

Fjordbørnene ligger sig ned på gulvet og synger en vuggevise om at være stille som sten

Fjordbørnenes vuggevise:

A) Vi ligger i det våde, i vandet stille som sten

Vi ligger i det våde, i vandet stille som sten

B) Stille, som sten, Stille som sten.

Gemt i det våde, stille som sten

Stille, som sten, Stille som sten.

Gemt i det våde, stille som sten

C) I vandet er vi stille som sten, fra stenen vokser der et gulv

Vi ligger på det kolde gulv, et centergulv af hård granit

A) Vi lytter til centerets drømme, vi lytter til centerets støj

Vi lytter til centerets drømme, vi lytter til centerets støj

B) Stille, som sten, Stille som sten

Gemt i det våde, stille som sten

Stille, som sten, Stille som sten

Gemt i det våde, stille som sten

Overgang - Dødevandsscape fjordbørnene taler, mens de ligger:

Fjordbørnene:

Vi er fjordbørn,

Blæksæler og algesild

Spruttemonstre, hjertefisk

Ålspætter og tanggræs

Vi har levet i tusindvis af år

Gemt i slammet

I det våde

*Drømmekaraktererne kommer til syne i gangene, de går forskudt af hinanden langsomt
rundt i centerets gange, mens de synger*

DRØMMEKARAKTERERNES PAVANE

Det svajende Ålegræs:

På bunden af fjorden vrider jeg mig
og sover på et hvidt mareridt.
et lagen af iltsvind, hvidt lagen af iltsvind
Jeg dykker op.
I tide til at få vejret.
Jeg svajer fra side til side som ålegræs
Jeg dykker op. Jeg vrider mig, jeg vrider mig,
Jeg vrider mig

Den sprællende Laks:

Jeg spræller, jeg spræller
Jeg springer op ad vandet
Gisper efter vejret, gisper efter vejret
Jeg spræller, jeg spræller
ind i glasfacaderne
Nul ilt, nul ilt
Jeg er det peppede,
Jeg er panikken,
Jeg er laksen.
Gisper efter vejret, gisper efter vejret
Nul ilt, nul ilt, nul ilt

Drømmerhandsken:

Rejser mig uendeligt langsomt
Rejser mig uendeligt langsomt
Jeg er handsken i det grumsede vand, der
prøver at rense fjordens bund.
Trækker mig fri af algernes vækst.
Ånder ind. Frisk ilt.
Det kræver ilt at føde drømme
Jeg er Drømmerhandsken.

Centerets bankende Hjerte:

Hiver, hiver efter vejret, jeg centerets hjerte.
jeg centerets hjerte
Jeg banker, jeg banker, jeg banker, jeg banker

jeg banker, jeg banker, jeg baaaaanker !!
Livet samles her, ældre og unge.
Masser af Joe. Sandwich og juice.
Jeg banker, jeg banker, jeg banker, jeg
Kapitalismens iltsvind dulmes af kærlighed.

Overgang - Dødevandsscape - de ældre går mod blå indgang for at synge deres ballade

Vi er en kæde af Langsomhed - en ballade:

Fanfare/omkvæd:

Vi er en, vi er en kæde, vi er en, vi er en kæde af tid, ilt, tid, ilt, tid...

Vers:

Vi svømmer ind i hinanden
overgiver os til tiden
Vi synker dybere ned
Tiden skærer årene af os
Som bølger, der slår ind over os
Som hagl og sand,
Tiden går
Ingen kan stoppe tiden
Heller ikke os
selvom vi er mange

Fanfare/omkvæd:

Vi er en, vi er en kæde, vi er en, vi er en kæde af tid, ilt, tid, ilt, tid...

Ballade:

II: Vi er en kæde af langsomhed af langsomhed, vi er en kæde af langsomhed af langsomhed :II

Vi er spande med huller i
vi er glimt, rynker, langsomhed
vi er revnede net
vi er glimt, rynker, langsomhed

*Overgang - Fjordbørnene er nu vågnet og rejser sig op, mens de synger om at være ilt og
danser en bølgedans*

Fjordbørnenes bølgesang:

*Ånd ind
vi er fjordfolkebørn
Ånd ind, Ånd ind
Vi er ilt, vi er ilt, vi er ilt, vi er ilt, vi er ilt
Vi er en bølge af ilt
Vi er skummende ilt
Vores dans vækker fjordens bund til live*

Overgang - FJORDBØLGEN

*Børne og senior-fjord-bølgen' rejser sig og skyller alle op på torvet. Børn og ældre og
solister går mod Store Tor. Børnene klapper og råber et kampråb kakofonisk, de ældre
danser i kæder, mens de nynner vi er en kæde af langsomhed*

Fjordbørnene:

Vi er fjord-folkebørn
Vi vil ilte dig
Vi er fjord-folkebørn
og vi svirper dig
"Fjord" - mærk vores bølgedans
"Fjord" - mærk vores ninjaspark
Vi vækker dig, vækker dig, vækker dig - døde fjord - til live !!!

ANDEN DEL

Scenarie:

De fire drømme møder hinanden på Store Torv i centeret - 'efter fjordbølgen' hvor Randers Kammerorkester befinder sig. Store Torv er som en ø midt i det oversvømmede center hvor 5 scener udspiller sig:

1) Mødet:

L: Åh (gispen) ...hvor er jeg?

Å: Jeg kan ikke se noget somhelst?

D: Nu kan jeg få vejret!

C: Nej nej, hvad sker der? Hvem taler? Hvem er I?

Åh, mine våde fødder.....Jeg kunne ikke se noget under vandet, men jeg kæmpede mig op på bredden.

Jeg står på midt på torvet. Et helle - jeg husker nu: de ældre og børnene krabbe sig op på bredden. Alt er oversvømmet!

Nu ser jeg. Jeg ER jo i centeret – dér – dér – dér er Joe and the Juice – dér er alt dét, jeg kender dér er legetøjsbutikken, hvor de nu køber våde Pokemonkort ...Alt er gennemblødt Mit bankende hjerte, centerhjerne ... alt blev oversvømmet, det banker, det banker, det banker, det banker..Jeg troede, centeret var det vigtigste sted i verden (var jordens centrum) ...jeg bekymrede mig ikke om fjorden, som har mistet ilt ... nu er alle krøbet herop ...men jeg vil ikke kvæles under vandet, være ligeglad vi må rejse os

Å: Du ... lad mig lige få vejret

L: Jeg spræller, jeg spræller, Jeg var så tæt på at kradse af

D: På fjordens bund var der ingen ilt. I stedet var der rådne alger overalt.

C: Hey, hvem er I? Har I været på Joe and the Juice?

L: Nej, vi kom alle fra Randers fjord! De ældre og børnene trængte med os op gennem gangene.

Å: vi krabbede os frem sammen

D: Centeret er både en fjord og denne ø

C: Åh, mit center – det våde gulv!

D: I skal ikke være så bange!

Jeg er Drømmerhandsken.

Jeg er den langsomme, den funktionelle.

Med drømmerhandsken skraber jeg slammet væk fra fjordens bund.

Den iltfattige fjord

Trækker jeg hånden gennem det grumsede vand.

*D: Mine drømme er solide, mine drømme er praktiske
Jeg er Drømmerhandsken.*

D: Jeg gør godt. Jeg er den gode. Jeg ved, hvad fjorden har brug for.
Den funktionelle.
Med drømmerhandsken skraber jeg slammet væk fra fjordens bund.
Den iltfattige fjord
Trækker jeg hånden gennem det grumsede vand.

L: Og jeg er Laksen, åh, jeg spræller, jeg spræller, jeg kan ikke få luft
Å: Du spræller ind i mig, pas på!

L: Jeg er laksen, jeg er altid i gang, jeg kan ikke finde ro.
Nu er jeg kommet op på land, og jeg kan ikke finde ro.
Jeg jager ALTID mit eget begær, åh! I tror, at jeg er rastløs, men jeg prøver bare at
overleve.
jeg spræller, jeg spræller,
Jeg leder både efter lommer af ilt og skønhed.
Jeg bevægede mig frit, men nu er fjordens vand grumset, så hvordan skal jeg nu
overleve?

Lov mig dette: I må alle holde mig fast, ellers så smutter jeg!
Min glatte hud mellem jeres fingre! Mellem jeres svage, rationelle fingre!
Man skal være stærk for at dulme min angst, ellers så smutter jeg!

Å: Du spræller ind i mig. Du får mig til at mærke, hvordan fjorden kæmper for liv.
L: Åh, nej, nu blir jeg kvalt, jeg bliver kvalt! Ligemeget hvor jeg er,
Jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg. Vi dør alle sammen!

C: Dør vi nu? Din uro smitter af på mig.

D: Vi dør ikke! Ikke endnu!

C: Fuck Jeg har brug for noget kaffe!

D: hvem er du?

Å: Jeg er Ålegræsset
Jeg rækker mine svajende arme i vejret.
I min omfavnelser bor det rigeste dyreliv.
Jeg bærer de små fisk. De svømmer ind i mine arme:
Mine arme er favnende, mine arme er slimede.
Når de rådne alger fylder det hele, er jeg fiskenes habitat, jeg er de brede skuldre.
Jeg tvivler, jeg svajer, jeg vrider mig

hvad jeg skal tro?
Er jeg ved at dø, når jeg ligger på fjordbundens liglagen?
I det grumsede vand? Er jeg ved at dø?
Kan vi rense fjordens bund?, kan vi gruble os ud af krisen?
Hvad skal der blive af os?
Jeg kan ikke holde det ud!

2) DØR VI NU ? - BLIVER VI KVALT?:

L: *DØR VI NU ? BLIR VI KVALT?* - Jeg spræller, jeg spræller...

C: Åh, min hals snører sig også sammen ... er det alt det kaffe?

Å: Jeg kan ikke få luft

C: Mit hjerte hamrer, banker, hamrer, banker, hamrer banker, - panikken breder sig.

L: *DØR VI NU ?*...jeg vil trække algernes ilt ind i mig, men algerne er rådne, Hvor er ilten?!

D: Jeg må rense fjordens bund....jeg må finde en lomme af ilt dernede, redde jer alle, jeg må. Jeg må rense fjordens bund, Min handske bærer drømmen om at rense verden.

L: Din handske er tyndslidt – vi hiver ilten ned i lungerne – vores lunger kollapser

C: Dør vi nu, dør vi nu?

Å: Åh jeg kan ikke få luft

Å:Vi må se fjorden for hvad den er: For den er død og grå. Alt er kollapsed!

D: Verden er blevet en anden? Jeg trækker dødt slam med op.

ALLE: Verden er blevet en anden. Du /Jeg trækker dødt slam med op.

Vi rækker armene ud mod hinanden / Handske kvartetten:

Å: Det kan ikke være rigtigtTag handsken af

D: Hvorfor? Hvorfor?

Å:Én handske kan ikke rense fjorden alene

L: Ræk armene imod os

Å: Vi rækker armene imod dig

T: Vi rækker armene imod dig, mod os

D: Godt så....jeg tar handsken af, handsken af, kaster den langt væk.

Jeg vil, jeg vil dulme min angst, kaste den langt væk. ...

Med nøgen hånd og nøgne, sammenbrudte drømme, rækker jeg ud

Bro:

C: I er stærkere - Jeg har taget fejl – centeret er ikke verdens hjerte, det er I –I er stærkere

- Vi er stærkere

L: Vi ser noget frygteligt ske – vi ser livet dø – men vi kan ikke se på det alene

Å: Vi er nødt til at stå sammen i det svære

D: At overleve selvom fjorden dør, er både en tragedie og et held

3) Hvis vi overgiver os til hinanden, hva' så? Så mister vi kontrollen:

D: Rør min hånd - uden handsken er min hånd så tør og sårbar, prøv at mærk

Rør min hånd - uden handsken mærkes fjordvandet på en anden måde. Jeg mærker, at jeg ikke er en maskine.

Å: Du troede, forandring kun sker på én måde. Ved at beskytte dig selv. Som en robot. I et panser.

L: Men er det ikke, som om vores drømme er flyttet ind i hænderne?

Å: Hænder tager og giver. De vil eje, men også røre og handle

L: Er det ikke, som om vi har fået en fælles hånd?

D: Jo, se

Å: Se

L: Hvis vi overgir os til hinanden, så... Hvad så?

ALLE: Så mister vi kontrollen

ALLE: Hvis vi overgir os til hinanden, så...hvad så?

Så mister vi magt

L: Men er det ikke ... vidunderligt?

4) Vi deler denne hånd:

C: Vi deler denne hånd!

D: Hænder der drømmer og handler!

Å: Men håndens drømme kræver, at vi gør noget snart

C: Vi er en kæde af drømme. Hvilke drømme har vi om fjorden? Bunden lider af iltsvind.

L: Jordskred og spildevand. Olierester, havneslam.

D: Men vi drømmer stadig

Å: Er vores drømme forurenede?

D: For vi drømmer stadig - drømmer forurenede drømme!

L: Jordskred og spildevand, algedød og fiskenød

5) Vi er en kæde af:

C: Glem ikke børnene –

D: Hvor er de?

Å: Se, de ligger derovre ...

L: De hviler sig

Å: For drømme kræver hvile

C: Og glem ikke de ældre

D: Hvor er de?

D & L: Der, de går langsomt,

Å & C: For sådan er deres kræfter.

D & L: Langsomt

Å & C: Alle bevæger sig i hver deres tempo.

ALLE: Og sådan vil vi handle.

Langsomt, hurtigt, dybt og bredt.

ALLE:

“Vi er en kæde af hænder, der holder fast

En kæde af kroppe, der hviler og ligger ned

Vi er en kæde af drømme og ilt

af nikkel og fjordens grumsede vand,

Vi er en kæde af istider, fremtider,

misforståelser og lytten, eufori

vi er en kæde af kærlighed

af hænder der trækker handskerne af

Vi er en kæde

Fingerspids mod fingerspids,

Vi er kæde

Vi er en kæde

en kæde af ilt”

SLUT